

Vraag het aan Morya



Durf dingen te herzien

“Altijd zullen er zaken zijn die onverwacht op je weg komen, dat is onvermijdelijk. De wereld is nu eenmaal een draaiende bol, en dit houdt in dat alles de betekenis draagt dat er verandering op verandering op verandering komt, dat zal altijd zo zijn. Dit betekent ook dat de mogelijkheid dat je je aanpast en leert aan te passen, groot is.

Durf dus ook soepel te zijn in het leven, durf te veranderen en durf dingen te herzien in je leven. Wanneer je lange tijd met bepaalde dingen bezig geweest bent, weet dan dat je daar niet altijd mee door hoeft te gaan. Bepaalde momenten in je leven kan je zien als cesuur, als onderbreking, als ‘nu hou ik ermee op.’

Het is heel belangrijk dat je dat van tijd tot tijd kan, dat je bepaalde dingen achter je laat en zegt: “Kijk, dit is voorbij, nu is het gedaan.””

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
(uit hoofdstuk 14: ‘Jezelf zijn ondanks onevenwichtigheid’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 28

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


